

# Sterretjestocht

SCHOLEN

In de **advent** kijken we uit naar **Kerstmis**, het feest van de geboorte van Jezus. Het is een periode van stil worden, wachten en verwachten. Vier zondagen op rij steken we een kaarsje aan op de **adventskrans**. Jezus heeft zelf gezegd: 'Ik ben het **Licht** van de wereld'. Bij ieder kaarsje komt zijn Licht dichterbij.

In deze tocht volgen we het licht van de ster en zetten we **vier stappen naar Kerstmis**. Bij elke stap kan je een of meer letters verdienen. Die letters vormen samen een woord.

*Veel ontdekkingsplezier en een fijne tocht!*



## 1. DE GEBOORTE VAN JEZUS EN DE STER BOVEN DE STAL



**Beluister het eerste audiofragment.**

**Doe-opdracht**

*De ster en het licht*

- Iedere leerling krijgt een ster.
- Schrijf op de ster één woord dat je doet denken aan licht.

**Een verhaaltje**

**Het droomsterrenlied**

*De eerste letter die we zoeken komt twee keer voor in de naam van het dier waarmee Jozef en Maria naar Bethlehem reisden. Je hebt deze letter twee keer nodig.*



**Beluister het tweede audiofragment.**

**Doe-opdracht**

*De lichtjesdans*

Een mogelijk ritueel in de adventstijd is een dans op het Nigeriaanse lied *Funga alafia ah-shay ah-shay*. Dit betekent 'Met heel mijn hart en heel mijn geest stel ik me open voor jou'. Het lied is een verwelcoming, een uitdrukking van aanvaarding, respect, eenheid en vredevolheid en kan zo zijn plaats vinden in de beleving van de advent.

*Wat volgden de herders? De volgende letter die we zoeken is de laatste letter van dat woord.*

## 2. DE HERDERS VOLGEN DE STER



## 3. DE KONINGEN VOLGEN DE STER



**Beluister het derde audiofragment.**

**Doe-opdracht**

*Cirkels van licht*

**Doe-opdracht**

*Een boom vol wensen van licht*

*Hoeveel wijze mannen volgden de ster? De eerste letter van dat cijfer heb je nodig voor het codewoord.*

**Een inspirerende tekst**



**Bezinningsmoment**

Mensen worden geraakt en geïnspireerd door Jezus en volgen zijn ster. Ze brengen het licht verder de wereld in. Luisteren we naar een getuigenis van mensen die het licht van Jezus mochten ontvangen en doorgeven.

*Hoeveel kaarsen staan er intussen op de adventskrans? De eerste letter van dat cijfer is meteen ook de laatste letter die we zoeken.*



## 5. VOOR WIE WIL JIJ DEZE ADVENT EEN LICHPUNTJE ZIJN? WIE ZET JE IN HET LICHT?



- Voor wie wil jij het vijfde kaarsje op de adventskrans zijn?
- Naar wie breng jij het licht?

HET CODEWOORD IS ..... EN DAT WENSEN WE JE OOK TOE!